

Achter deze bekende Hazerswoudse kerk wonen mensen die we met elkaar een beetje kunnen helpen.



Stichting
Vrienden van
Ons Huis

Mensen met een beperking maken deel uit van de samenleving. Daarom is Ons Huis een woonvorm dat midden in Hazerswoude- Dorp is gesitueerd, aan het Raadhuisplein, achter de Nederlands Hervormde kerk.

In Ons Huis wonen mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Hierdoor hebben ze 24 uur per dag zorg en persoonlijke begeleiding nodig, die niet thuis door hun familie kan worden geboden.

Wonen in Ons Huis, hoe is dat?

Ons Huis biedt hen een eigen appartement en de individuele verzorging die nodig is. Er is een gezamenlijke huiskamer, waar met elkaar wordt gegeten en activiteiten worden gedaan. Bewoners die dat kunnen, helpen mee. In Ons Huis gaat het eigenlijk net zo als in een doorsnee gezin. Goed met elkaar omgaan, deelnemen aan activiteiten, elkaar respecteren en steunen, delen van vrolijkheid en verdriet, overleggen over huiselijke aangelegenheden, discussiëren over wat er in de wereld gebeurt en meeleven met wat er op de tv te zien is.

Goed georganiseerde zorg

De organisatie achter Ons Huis is Stichting Philadelphia, regio Zuid- Holland. In Nederland biedt Philadelphia in en vanuit circa 800 locaties zorg aan meer dan 8.000 cliënten. Dat doet Philadelphia met zowel betaalde krachten als vrijwilligers. Meer informatie over Stichting Philadelphia vindt u op www.philadelphia.nl waar u ook ziet welke mogelijkheden er zijn om part-time parttime vrijwilliger te worden.

Een dagje uit moet toch kunnen?

Veel bewoners van Ons Huis zijn ook lichamelijk beperkt en dus belemmerd in hun bewegingsvrijheid. Hierdoor zijn ze altijd afhankelijk van hulp als ze ergens naar toe willen. Bovendien is speciaal rolstoelvervoer per auto kostbaar.

Rotaryclub Rijnwoude heeft in 2007 het initiatief genomen om bewoners, die dat willen en kunnen, elk jaar een uitstapje aan te bieden. Leden van de Rotary brachten het daarvoor benodigde geld bijelkaar bij elkaar en een aantal van hen ging mee als persoonlijke begeleider van de deelnemende bewoners van Ons Huis.

Wat doen vrienden? Ze helpen!

Uit dit initiatief is de Stichting Vrienden van Ons Huis

ontstaan, opgericht door enkele Rotaryleden en andere Rijnwoudenaren die zich betrokken voelen bij de bewoners van Ons Huis.

In overleg met de bewoners en de leiding van Ons Huis is een wensenlijstje opgesteld. Het gaat om dingen die voor u waarschijnlijk heel gewoon zijn, maar voor de bewoners een bijzondere belevenis:

- > natuurlijk een jaarlijks uitstapje
- > begeleiding naar voetbalwedstrijden van Bernardus en Hazerswoudse Boys
- > mogelijk maken van bezoek aan winkels in de regio
- > mogelijk maken van bezoek aan plaatselijke toneel- en cabaretvoorstellingen, concerten e.d.

Ook Rijnwoudenaren met een beperking die niet in Ons Huis wonen, kunnen hieraan meedoen.

Helpt u mee deze wensen te vervullen?

> Wij zoeken mensen die zich af en toe als vrijwilliger willen inzetten.

Neem contact op met de secretaris van de Stichting Vrienden van Ons Huis, Harrie Rijven, telefoon 079-331 37 58 of e-mail secretaris@vriendenvanonshuis.nl.
Onze website is www.vriendenvanonshuis.nl

> Wij zoeken aardige mensen en bedrijven die financieel financieel willen helpen.

Maak uw bijdrage over op rekening 1361 05 645 van Rabobank Rijnstreek ten name van Stichting Vrienden van Ons Huis.

Philadelphia

